

Nieuwjaar speech fractievoorzitter Inge Verdaasdonk 2024

Beste SP'er, vrienden, kameraden,

Vandaag heb ik de mooie taak om zowel namens het bestuur als namens de fractie de speech te mogen houden, In 2023 hebben fractie en bestuur dan ook heel veel samengewerkt, mooi dus dat ik nu namens beiden met jullie samen eerst terug mag kijken op 2023.

2023: Het jaar waarin Lilian Marijnissen ons bezocht met haar boek in een volle Avenue, Sandra Beckerman kwam langs met de boodschap over de noodzaak om de zeggenschap terug te pakken op dat wat van ons allemaal is, zoals energie. Ook was 2023 het jaar van de protesten, zijn we als Bredase afdeling meermaals de straat op gegaan, voor het klimaat, tegen kapitalisme, voor de Palestijnse slachtoffers en tegen de wooncrisis.

We hebben in Haagse Beemden met bewoners gekeken naar de hindernisbanen die stoepen heten en aangepakt moeten worden, we hebben gestreden met Maartje in Schorsmolen tegen verhuurder Mooiland die niet thuis gaf na enorme klachten over het ventilatiesysteem. Marlous verzamelde met inwoners klachten tegen commerciële huisartsenpraktijk Co-med die nog steeds loopt, Michel ging aan de slag in de Driesprong om daar achterstallig onderhoud op te lossen en natuurlijk het keer op keer op de agenda zetten van de problemen met het leerlingenvervoer wat er na de zomer ontstond in Breda. Edwin haalde de tentoonstelling weggecijferd teruggevochten naar Breda, waarmee we slachtoffers van het toeslagenschandaal een gezicht hebben gegeven, opgevolgd door een filmavond gehouden met de indrukwekkende documentaire: 'alleen tegen de staat'. Ook liepen Michel, zijn vriendin, Dirk en ikzelf mee met de nacht van de vluchteling liepen, 43 kilometer, dat kan niet ongetraind, ik herhaal het kan niet ongetraind, maar dat deden we wel en haalden er een mooi bedrag voor binnen. Olaf bokste het voor elkaar om voor culturele instellingen ook compensatie te regelen voor de hoge energiekosten, met culturele huurders samen hun enorme huurverhogingen teruggedraaid en een hele mooie motie om meer cultuur in de wijken en dorpen te organiseren.

Ook in de raad hadden we successen. De gemeenteraad viel unaniem voor het idee van 'Het huis van het recht', wat Edwin ze voorlegde met inspreker Michiel van Nispen en hulp uit Heerlen waar er al 1 is. De Vrouwenopvang die eindelijk is begonnen met grote renovatie en nu miljoenen heeft gekregen om het hele pand aan te pakken, en na meer dan 30 jaar uitsterfbeleid, is er na een woonbehoefteonderzoek door woonwageneigenaren zelf samen met de SP, unaniem uitgesproken dat er uitbreiding van standplaatsen voor woonwagens moet gaan komen in Breda. Het is Michel gelukt om de raad mee te krijgen om voor 't Zoet', wat de grote nieuwbouwwijk van Breda gaat worden, de motie sociale prestige aangenomen te krijgen met het prachtige dictum: 'Sociale woningbouw te omarmen als prestigeproject op 't Zoet en in toekomstige ontwerpen sociale woningbouw een prominente plek te geven met uitdagende architectuur en uitmuntende voorzieningen'. Wat een mooie resultaten die voor gewone Bredanaars echt een verschil gaan maken, die Bredanaars bij een tegenslag gaan helpen, maar we zijn er zeker nog niet.

Dus ook in 2024 gaan we door: we gaan Europa in, iets wat NAC niet kan zeggen, zeggen wij wel, we gaan Europa in, als SP, dat is onze inzet voor de verkiezingen deze lente en ook dit jaar zullen we weer veel op straat te vinden zijn zowel in Breda als Bredase SP we blijven opkomen voor de gewone Bredanaar zeker ook voor zij die niet zo snel de politiek weten te vinden en te beïnvloeden.

De fractie zal zich ook komend jaar weer inzetten voor een toegankelijk Breda. Komende dinsdag 17 uur zijn we op station Breda te vinden, komt allen want een lift die het 2 weken doet in een half jaar doet maakt ons station ontoegankelijk voor een hele hoop mensen, met alle gevolgen van dien. Prorail gaat komen en wij zullen ze uitleggen dat het openbaar vervoer openbaar dient te zijn en dus te bereiken voor iedereen en niet enkel voor hen die het geluk hebben trap te kunnen lopen!

En onze boodschap voor 2024 is laten we stoppen met groepen tegenover elkaar te zetten, elkaar uit te spelen en makkelijke schuldige aan te wijzen die niet de schuldige zijn en mensen enkel meer uitspeelt en verdeeld.

De Vuurwerkrellen tijdens oud en nieuw: het zijn niet de ouders in Hoge Vucht die niet weten hoe je moet opvoeden. Rellen na NAC- Willem 2, het zijn niet de NAC supporter die na afloop ging rellen. We hebben juist de ouders nodig om Hoge Vucht veilig te krijgen en NAC supporters nodig om voetbal veilig te maken. Maar de taak van het stadsbestuur is ook om inwoners van de hoge vucht een veilig nieuwjaar te laten beleven en alle supporters van NAC een veilige wedstrijd te bieden. Dat doen we samen.

Ook in de wooncrisis is het niet de vraag of er een asielzoekerscentrum of sociale huurwoningen moeten komen, of standplaatsen, ze zijn allemaal nodig, iedereen heeft recht op een dak. En als we keer op keer roepen 'ja maar ook statushouders moeten we huisvesten' tegen mensen die net zo klem zitten door de wooncrisis dan komen mensen tegenover elkaar te staan en worden boos op elkaar. Terwijl het politieke keuzes zijn dat er ruim 30 jaar geen standplaatsen komen, het politieke keuzes zijn dat er nu minder sociale huurwoningen zijn in Breda dan 10 jaar terug en zijn het politieke keuzes die de wooncrisis kunnen oplossen, zodat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft in ons Breda.

Ben een betrouwbare overheid, een hulpvaardige overheid, een eerlijke overheid, als je op wil staan als overheid tegen hufterig gedrag en verharding wees dan zelf geen hufter.... Toon solidariteit, biedt Bredanaars kansen en pas de menselijke maat toe... Een voorbeeld hierbij is het parkeerbeleid. Op pakjesavond kreeg mijn dochter een boete omdat ze te laat eraan dacht om betaald parkeren aan te zetten, zonder pardon een boete op de mat van 52 euro, veel geld voor een HBO student.. en haar reactie was: absurd he, met pakjesavond, ze mogen wel wat meer de menselijke maat toevoegen. Wie laat nou de scanauto rijden op pakjesavond? Mogen mensen niks meer vergeten en vervolgens krijgen ze als cadeau een boete van gemeente Breda, wie bedenkt dat nou? Waar is dan de menselijke maat in Breda?

Als SP zullen we ook komend jaar het college er keer op keer wijzen wat de gevolgen zijn van politieke keuzes voor Bredanaars, en met alternatieven komen die beter zijn voor ons Breda.