

SP WINT WEER IN BREDA!

Met 20,52% van de stemmen (11.187 SP-stemmers) heeft de SP in Breda wederom een record gevestigd. Na de 20,0% bij de Kamerverkiezingen weer een uitstekend resultaat. We halen PvdA ruim in (16,94%) en hijgen CDA (23,83%) en VVD (22,03%) in de nek. Bij de vorige Statenverkiezingen, in 2003 haalde de SP met 3.780 stemmen 7,51%.

De SP was de partij die met afstand het meest zichtbaar was in Breda. We verspreidden veertigduizend folders, stonden met standjes op Heksenwiel, Moerwijk, en de Grote Markt, en hebben honderden posters verspreid. Helaas had het door de gemeente ingehuurde plakbureau moeite om onze posters duurzaam op de borden te krijgen: we zijn er meer afgeregend dan dat we er op hingen.

Met twaalf zetels is de SP de tweede partij geworden in Brabant, na het CDA. Het ligt voor de hand dat het CDA dan ook de SP als eerste uitnodigt voor de coalitieonderhandelingen. Eenvoudig zal het niet worden om een resultaat te bereiken: CDA en SP hebben op een aantal belangrijke punten tegengestelde opvattingen. Zo wil de SP de winst van Essent – waar de provincie groot-aandeelhouder van is – teruggeven aan de burgers en het CDA niet. Moerdijkse Hoek, het prestigieuze maar totaal overbodige milieuvriendelijke industrieterrein wat gepland is, is onverteerbaar voor de SP maar

een kroonjuweel voor het CDA. Het openbaar vervoer – waar de provincie voor verantwoordelijk is – is een puinhoop in Brabant.

Het CDA zal dus – in tegenstelling tot hun landelijke partijgenoten – de SP serieus tegemoet moeten komen om een CDA-SP coalitie mogelijk te maken. Het kan niet zo zijn dat VVD en PvdA ingeruild worden voor de SP, zonder dat er iets aan het beleid verandert. Het is dan ook niet uitgesloten dat het CDA het veilige pad kiest en de verliezers van de verkiezingen – VVD en PvdA – aan tafel nodigt om genadebrood te eten. Zodat, ondanks de verkiezingsuitslag, nog steeds dezelfde partijen als dertig jaar geleden de dienst uitmaken in Brabant.

Maar in de coalitie of in de oppositie: de SP moet gewoon verder gaan met waar ze goed in is: de bevolking organiseren tegen onzalige plannen, de wijken en bedrijven ingaan en zorgen dat ze weet wat er leeft onder de bevolking, en dat omzet in acties en alternatieven. Dat is de beste manier om onwillige regenten alsnog te dwingen om naar ons te luisteren!

JOHAN KWISTHOUT

redactielid Slagkracht 12

IN DEZE SLAGKRACHT 12

PAGINA 1

SP WINT WEER IN BREDA

Ook bij de statenverkiezingen SP populair bij Bredase kiezers.

PAGINA 2

VOLGENS BEN

Terugblikken en vooruitkijken met Ben van den Bosch

NIEUWSOVERZICHT

Nieuws in het kort

PAGINA 3

DE LINKEROEVER VAN DE MARK

Het linkse verleden van Breda, dit keer met Nico Gerritsen, secretaris van Milieuvereniging 'De Groene Koepel'

PAGINA 4

ROOD

Zuid-Amerika en Evo Morales

ALS WE ZÓ GAAN BEGINNEN...

Yvo's verwarrende kijk op de actualiteit

AGENDA, COLOFON, AAN DE TOOG



SLAGKRACHT 12



Te hoge kosten voor tussenschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2006 zijn basisscholen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (het overblijven tussen de middag). Voor een deel van de basisscholen was dit aanleiding om de opvang uit te besteden aan professionele kinderopvangorganisaties. Sindsdien is de prijs voor tussenschoolse opvang in een aantal gevallen drastisch gestegen. Vooral alleenstaande ouders met een laag inkomen kunnen hierdoor ernstig in de problemen komen. Deze bijdrage komt namelijk bovenop de opvang voor buitenschoolse opvang, is niet aftrekbaar van de belasting en ook niet inkomensafhankelijk. Bovendien zijn de kosten per school erg verschillend: op de ene basisschool betaal je ongeveer 50 cent per dag per kind, op de andere bijna 3 euro! De SP wil van het college weten of de gemeente een bijdrage kan verstrekken in de kosten voor tussenschoolse opvang voor alleenstaande ouders met een laag inkomen.

Verder is de SP bang voor tekort aan capaciteit: Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de buitenschoolse opvang tussen half acht 's ochtends en half zeven 's avonds. Ouders kunnen dan aanspraak maken op voorschoolse én naschoolse opvang van hun kinderen. De verwachting is dat voor buitenschoolse opvang de vraag met circa 20% gaat toenemen. Afgaande op de wachtlijsten van o.a. de Kober Groep blijkt dat vooral de vraag naar opvang op maandag, dinsdag en donderdag groot is. Vooral op die dagen dreigt een tekort aan accommodatie voor kinderopvang. De SP heeft een inventarisatie aan het college gevraagd.

Eigen bijdrage aangepaste fiets

Gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor verstrekking van een aangepaste fiets. Omdat een fiets een algemeen gebruikelijke vervoersvoorziening is geldt hiervoor een eigen bijdrage van 310 euro. In een aantal gevallen wordt zo'n voorziening aangevraagd door mensen met een aangeboren handicap, die al jaren moeten rondkomen van een Wajong-uitkering. Deze uitkering is op bijstandsniveau. Het is haast onmogelijk om daarvan een bedrag van 310 euro opzij te leggen. Daarom heeft de SP het College gevraagd of in die gevallen dat iemand langdurig een uitkering op bijstandsniveau heeft de eigen bijdrage kan worden kwijtgescholden of kan worden vergoed uit de bijzondere bijstand. Wethouder Heerkens heeft toegezegd om in individuele gevallen te bekijken of kwijtschelding of een vergoeding uit de bijzondere bijstand op zijn plaats is.

Lage respons Slagkracht 12-enquete

Helaas heeft de redactie maar acht reacties mogen ontvangen op de Slagkracht 12-enquete die naar een steekproef (20 procent) van de abonnees was gestuurd. Te weinig om conclusies te kunnen trekken, te meer omdat de meningen over de rubrieken erg verdeeld waren: wat de een heel goed vindt, mag van de ander weg en omgekeerd. Wel waren zes van de acht respondenten het eens over de omvang: die moet vier pagina's blijven en niet naar twee of acht. Die verdeeldheid is misschien ook wel een goed punt: daarmee bieden we in elk geval voor elk wat wils...

Ik hoop dat u een fijn carnaval en een goede maand heeft gehad. Met het carnaval kon u even alles vergeten en heerlijk feestvieren. Toch is er de afgelopen maand hard gewerkt door het bestuur en uw fractie. De Woonvisie van de gemeente wordt druk besproken door de fractieleiden. Tenslotte gaan we nog steeds voor de beloofde 30 procent te bouwen woningen uit ons partij program. Ook hebben we onze eigen woonvisie gemaakt waar alle beloofde plannen en cijfers in vermeld staan. U kunt dit plan opvragen; onze medewerkers sturen u graag een exemplaar toe. Daarin staan de tekortkomingen van het vorige college ook keurig in vermeld, voor wat betreft de beloftes en de woningen die niet gebouwd zijn. Als we alles moesten bouwen wat beloofd was en wordt komen we uit op zeventig procent van betaalbare huur en koopwoningen. Het bestuur heeft hard gewerkt voor de campagne, wat betreft het folderen in diverse plaatsen in Breda. Mede door deze acties en de vele mensen die hebben meegedaan is de 7^e maart een groot succes geworden. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat er altijd weer een aantal mensen zijn die het willen doen. We zijn ook in Breda en omstreken weer de 3^e partij. Dat zal zeker naar het toekomstbeeld voor Breda zijn gevolgen kunnen hebben. Denk daarbij vooral aan de te bouwen woningen, het sparen van het milieu het leefbaarder maken van onze provincie daar gaan we voor de komende we voor de komende 4 jaar. De komende maand wordt het weer een drukke vergadermaand waar we ons nu volledig op kunnen gaan richten. De kadernota wordt kritisch bekeken en besproken, de woonvisie wordt vrij gegeven voor inspraak, de wijkbezoeken komen er weer aan. U ziet beste partijvrienden dat we het alleen met uw steun en vertrouwen kunnen doen. Namens het bestuur u een heel goede maand maart toegewenst met het heerlijke lentegevoel op komst. De spreuk van de maand is dan ook, geef altijd een vriendelijke lach dan is de wereld een stuk beter.



BEN VAN DEN BOSCH



DE LINKEROEVER VAN DE MARK

Dit is de negende aflevering van een reeks waarin we proberen het linkse verleden van Breda aan u te tonen, dit door het interviewen van markante personen in het Bredase.

Deze keer Nico Garritsen, geboren op 1 januari 1944 te Hengelo en daar opgeleid tot machinebankwerker. Nico is getrouwd met Hennie van Leeuwen. Beiden genieten van hun pensioen, maar Nico is in zijn vrije tijd secretaris van Milieuvereniging 'De Groene Koepel' en geeft schaatsles.

Tijdens zijn vervangende dienstplicht in de Rijkspsihiatrische Inrichting te Eindhoven kwam Nico in aanraking met de *Pacifistisch Socialistische Partij*. (PSP) Van 1966 tot 1976 woonde Nico in Amsterdam en was actief binnen de PSP (jongeren) en liep in tal van Vietnam demonstraties mee. Hij werkte overdag achter de tekentafel bij een ingenieursbureau en studeerde 's avonds voor leraar Werktuigbouwkunde.

Als leraar werktuigbouwkunde kwam hij niet aan de bak en Nico besloot gymleraar te worden in Dordrecht en kwam in 1976 in Breda wonen.

Nico werd gelijk zeer actief in de kleine (50 leden), maar zeer actieve Bredase PSP. Ze deden veel buitenparlementaire acties, zoals die tegen de plannen (Middellaan/Leuvenaarsstraat) om huizen te slopen om er kantoren voor terug te bouwen. Ook werd gestreden tegen sloop van zo'n 85 huizen in de Gerardus Majella; er diende gerenoveerd te worden. Dat is ook gebeurd. In 1978 werd er gediscussieerd of ze zouden meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen en dat deden ze dan toch met de leus 'Laat de stem van de straat doorklinken in de Raad'. Ze kregen een zetel die Nico bezette. Je had nog geen commissieleden dus Nico had het erg druk, maar er was gelukkig wel een steunfractie die stukken mee voorbereidde.

In 1981 kwam Koningin Beatrix naar Breda, zoals reeds in het interview met Paul de Ridder verteld. Er werden 148 mensen opgepakt op grond van uiterlijk.

Nico werd als raadslid uitgenodigd de Koningin te ontmoeten, maar stuurde een brief naar burgemeester Merx (KVP) waarin hij Troelstra (SDAP) citeerde: 'Erfopvolging is voor stamboekvee'. Merx stuurde die brief nog door naar de Koningin.

De foto's van 'stillen', agenten in burger, die actievoerders oppakken, werden opgehangen in de etalage van de *Vrije Boekhandel*.

De politie heeft actie gevoerd op de Grote Markt omdat het conflict tussen commissaris Stroper en burgemeester Fey voor een onwerkbaar situatie

zorgde. Door die politie actie, volgens Nico terecht, moesten beiden aftreden. Dat was voor Fey (VVD) een enorme afgang, hij wilde Strooper weg. De politie was blij met de bloemen van Nico.

Van 1982 tot 1986 vond Nico dat hij wel even rust verdiende en liet de twee zetels die ze haalden aan Jan de Waal en Ad Simons. In die periode was Nico voorzitter van het provinciaal bestuur van de PSP.

Moment suprême toen was dat Nico in Zevenbergen op een vergadering, waar de opslag van kernafval werd voorgesteld door de overheid, de zaal opriep zich te verzetten tegen dit plan. Het verzet in die zaal was fel en inspireerde tot evenveel verzet op dergelijke avonden in andere provincies. Uiteindelijk ging de opslag niet door. Van 1986 tot 1990 zat Nico weer namens de PSP in de Raad, alleen. Toen is er een eind gemaakt aan het gebed dat voor de Raad werd uitgesproken. VVD-burgemeester Nijpels wilde het gebed niet meer voorlezen aan het begin van de raadsvergadering. Het werd vervangen door een moment van stilte. Nico heeft toen voorgesteld het gebed/stilte helemaal af te schaffen. Maar het CDA was zo dominant dat zelfs de VVD dit voorstel afwees. De liberalen hebben de scheiding tussen Kerk en Staat namelijk hoog in het vaandel staan. Dat werd echter door Joep Taks en de VVD niet consequent gevolgd, want de bouw van de Turkse Moskee in de Bouwerijstraat werd door hen goedgekeurd en gefinancierd. Nico stemde als enige tegen.

In 1990 ging de PSP op in Groen Links en Nico kwam in de Raad met Frans Maas en Wim Schröder. Dankzij vele acties tegen de sloop van het nieuwe zwembad het Ei en de bouw van een peperduur theater werd GL beloond in 1994 met het historische aantal van 6 zetels. De PvdA had er slechts 5. Voor meer over die perikelen toen zie het interview met Frans Maas.

Na zijn raadswerk is Nico actief geworden in de *Milieuvereniging De Groene Koepel Breda*.

Nico is berucht op het stadskantoor om de vele bezwaarschriften en de

gang naar de bestuursrechter om het groen in- en om Breda te verdedigen. Zo was er een golfbaan gepland in het beekdal van de Aa of Weerij. Terwijl daar plannen werden gemaakt om de natuurontwikkeling te stimuleren. Dit plan was nog maar net tegengehouden door het massale verzet van bewoners en natuurorganisaties of opnieuw kwam er een plan om alle hippische evenementen in Breda in ditzelfde gebied te laten plaatsvinden. Ook hiertegen blijft o.a. De Groene Koepel zich verzetten. Dit kan bij de Bavelse Berg en daar moeten de politiek en het bestuur van Breda Hippique zich hard voor

maken. Nico vindt dat politieke partijen niet goed communiceren met organisaties. Brieven worden vrijwel nooit inhoudelijk beantwoord.

Daarom is het verwijt van de Raad dat het college brieven van burgers en organisaties vaak onbeantwoord laat niet sterk. Ze laten het zelf nog veel vaker afweten.

Ook denkt Nico dat partijen vaker de betrokken burgers moeten uitnodigen op interne vergaderingen en ze voorzien van relevante informatie. Nico stuurde veel raadsstukken door naar buurten en organisaties, zodat zij geïnformeerd werden en konden inspreken in raadscommissies. Een schande vindt Nico het dat de gemeentelijke monumentenlijst nog steeds niet compleet is en dat er onvoldoende aandacht is voor de onderhoudstoestand van die monumenten. Ze moeten meer doen om tot een goede invulling te komen voor de St. Annakerk en de Heilig Hart Kerk.

www.degroenekoepelbreda.nl



HANS CREEMERS
commissie- en bestuurslid



SP ROOD

ZUID AMERIKA EN EVO MORALES

Begin december iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar wensen is toch best vreemd. Maar op 19 december begonnen we (Tim & ik) aan ons avontuur. Eerst 26 uur onderweg met 2x overstappen en flinke wachttijden. Maar de volgende dag toch vroeg aangekomen op het hoogste vliegveld ter wereld, La Paz, Bolivia. Hier meteen wat coca-thee gedronken om hoogteziekte te voorkomen en 2 dagen rustig aan gedaan. Maar daarna echt volop genieten, iedereen leeft er op straat en heeft zijn/haar eigen handeltje. Ook zie je op elke hoek van de straat politieke leuzen of namen van politici staan, vooral van Evo Morales en zijn MAS (Movimiento al Socialismo). Na La Paz vertrokken naar Rurrenabaque (spreek uit als roerenin'nbakkie) in het Amazonegebied. Erg mooi, met moeras, jungle en vasteland, veel natuur geproefd met mooie dieren en exotische flora. Hier nieuwjaar gevierd en daarna door naar Potosi – het achtste wereldwonder – de grootste goudmijn ooit, alleen in de 16^e en 17^e eeuw geplunderd door de Spanjaarden. Indrukwekkend om te zien, erg smalle tunnels, en de enige plek op aarde waar je legaal TNT kan kopen. Daarna naar Uyuni – de grootste zoutvlakte op deze aardbol – alleen vanwege de regen zat er overal een laag van 5 cm water op maar wel indrukwekkend. Vervolgens de grens over naar Chili, ze vertrouwen daar niemand die vanuit Bolivia komt en na 3 uur wachten eindelijk aangekomen in San Pedro de Atacama, een duur klein toeristisch dorpje. Na 2 dagen door naar Arica om een paar dagen op het strand te liggen. Chili is de VS van Zuid-Amerika, veel auto's, dikke mensen, weinig op straat en intolerant/chagerijng. Maar goed met een lekker kleurtje de grens over naar Arequipa, echt de gezelligste stad in Peru, hier een vulkaan van 5822m beklommen en daarna de Colca Canyon bezocht. Daarna in een klein dorpje nog een dagje strand gedaan – met echte grote golven gebodyboard – en op naar Nazca. De stad waar grote figuren in de woestijn te zien zijn vanuit een vliegtuig. Het is alleen maar 35 minuutjes vliegen en that's it. Maar wel indrukwekkend, net als de open lucht mummies die er te zien zijn. Vervolgens naar Cusco, de toeristenstad van Peru. Hier geraft en natuurlijk Macchu Picchu gezien, de oude Inka stad die de Spanjaarden nooit konden vinden en dus nog intact is gebleven. Echt een onvergetelijke ervaring, hoe ze 600 jaar geleden alles zo precies in elkaar konden zetten. Daarna naar Puno aan het Titicaca meer – hoogste bevaarbare meer ter wereld – en Copacabana aan de andere kant en dus weer in Bolivia. Hier nog carnaval gevierd met veel water, lekker weer en schaar geklede/goed dansende dames. Erg gezellig dus, en toen alweer de laatste stop wederom La Paz, en dus ook weer een vermoeiende terugreis. Maar zeker aan iedereen aan te raden, een ervaring voor het leven, om nooit me te vergeten.



ANTON SNEL
coördinator ROOD Breda

AGENDA

zo	01-04	deadline volgende Slagkracht
ma	02-04	algemene ledenvergadering gemeenschapshuis De Wegwijzer Steendorpstraat 2 - 20.00 uur
wo	04-04	basisscholing gemeenschapshuis De Wegwijzer Steendorpstraat 2 - 20.00 uur
za	14-04	spoedcursus actievoeren gemeenschapshuis De Poelwei Mgr. de Vetstraat - 13.00-16.00 uur

COLOFON & ADRESSEN

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP, afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy emailen naar slagkrachtbreda@sp.nl of per post naar het afdelingsadres. Redactie, vormgeving en coordinatie: Johan Kwisthout, Hans Creemers, Yvo Broekhoven, Ben van den Bosch, Diana Westra en Jac Troost.

SP afdeling Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
T 076-5294332, E breda@sp.nl, W www.breda.sp.nl
Hulpdienst: hulpdienstbreda@sp.nl of 076-5294332
Rood: roodbreda@sp.nl of 06-29171104

AON D'N TOOG MEEJ RUUD

2 studenten discussiëren over wat nu het snelste fenomeen op aarde is. Zegt de eerste: Bliksem is het snelste op aarde, het begint 12 km. boven ons en slaat binnen een seconde in. Zegt de tweede: Stroom is het snelste, ik druk hier op een knopje en het licht gaat 12 km. verder meteen aan. Een dronken man zit mee te luisteren en zegt: Nee jongens, diarree is het snelste op aarde. Ik had er laatst last van, ik rende als de bliksem naar de wc, drukte op het lichtknopje, maar nog voordat het licht aan was zat ik al helemaal onder.

ALS WE ZÓ GAAN BEGINNEN...

NIEUW KABINET GEÏNSTALLEERD



ZONDER DE GROTE
WINNAAR VAN DE
VERKIEZINGEN
BLIJFT HET TOCH EEN
SOORT VAN
KABL-NEI-NIEI...

WMO