

IN ACTIE VOOR DE BSW

Door Michel Spekkers

Met een bus vol SP'ers en BSW-medewerkers zijn we afgelopen maand naar de Brabant hallen in Den Bosch afgereisd. Daar kwamen we met ruim 1500 anderen samen voor de manifestatie Armoede werkt niet!

Ook de FNV, PvdA en andere organisaties hadden zich aangesloten bij deze SP-manifestatie om zo samen sterk te staan in de strijd tegen de bezuinigingen.

Het huidige kabinet Rutte wil bezuinigen op de sociale werkplaatsen en dit kan er toe leiden dat 30.000 medewerkers daar hun baan verliezen. Wij willen niet dat er banen verloren gaan en er meer armoede komt. Wij willen juist dat er banen bij komen en dat de wachtlijsten bij de sociale werkplaatsen weg gaan. Wij willen echt werk voor echt loon.

Samen met medewerkers van de BSW maar ook met de postbodes en de schoonmakers trekt de SP ten strijde. Deze manifestatie was pas het begin van de acties. De SP zal zich in blijven zetten tegen het onrecht wat werknemers aangedaan wordt. Dit doen we niet namens hen maar samen met die werknemers! Wij zullen ze niet laten vallen.



BSW'ers en SP'ers onderweg naar de Armoede werkt niet!-manifestatie.

GOEDE VOORNEMENS

Door Michel Spekkers

We hebben afgelopen jaar met elkaar afgesproken dat een van de speerpunten van de afdeling ROOD is. Dit goede voornemen gaan we waar maken dit jaar. ROOD, jong in de SP, heeft een bewezen een belangrijke motor te zijn in de afdeling. Zo zijn ze vaak de kracht geweest achter acties en activiteiten en stromen veel voormalig ROOD-leden door in de

afdeling naar bijvoorbeeld het bestuur en de fractie.

ROOD is weer erg actief afgelopen tijd. We zijn bezig tegen bezuinigingen op het onderwijs, de strijd tegen huisjesmelkers en maken we ons op andere manieren hard voor een beter Breda.

Ben je jong, en durf je de strijd aan meld je dan ook aan via roodbreda@sp.nl

HULPDIENTST

P02

STELLING

P03

BESTUUR

P04

AGENDA

P02

REACTIES

P03

FRACTIE

P04

HULPDIENST | AGENDA

ZOEK HET MAAR UIT

Door Nico Elshof

In korte tijd werd de Hulpdienst betrokken bij, in mijn ogen, kwalijke zaken. Laten we één zaak er eens uitlichten. Een net meerderjarig geworden jongeman is met hulp van buitenaf in Nederland aangekomen en heeft zichzelf half juni aangemeld bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst om de vluchtelingenstatus te krijgen. Het betreft een kwetsbare jongen die veel heeft meegemaakt. Hij is afschuwelijk gemarteld.

Normaal krijgt 'n asielaanvrager na ongeveer zes dagen bericht dat zijn verzoek officieel in behandeling wordt genomen. Voor onze vluchteling zou dat betekenen dat hij rond 25 juni zo'n bericht zou hebben ontvangen. Zijn status zou dan volgens de "oude" wetgeving tegen het licht worden gehouden. Feit is dat de nieuw gewijzigde wet is ingegaan op 1 juli 2010. De vluchteling heeft zich op 9 juli bij een sociaal advocaat gemeld voor juridische bijstand omdat hij nog steeds niets had gehoord van het IND.

De IND heeft nadien, als datum van de aanvraag, 15 juli 2010 genoemd en daardoor moet onze vluchteling volgens de nieuwe wetgeving doorgelicht worden. Bewust een foutje van de IND? 4 weken later (op 12 augustus 2010) werd de jongen gewoon op straat gezet. "Zoek het maar uit" werd er gezegd, terwijl een beroepsprocedure door de advocaat was ingezet. Opnieuw een foutje, nu van het Centrum Opvang Asielzoekers. Ondertussen heeft de advocaat alle benodigde procedures ingezet om die jongen in ons land te houden en hem een goede huisvesting te geven. Mag ik tot de conclusie komen dat Nederland véél asociale wordt? Mag ik constateren dat binnen de SP grote waarde wordt gehecht aan medemenselijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Het is om te kotsen hoe de IND en vervolgens het COA omgaan met mensen. Wellicht handelen zij volgens de letter van de wet, maar de intentie wordt vergeten die de Minister van Justitie heeft uitgesproken. Het is doodzonde dat die jongen aan z'n lot wordt overgelaten. Er zit kennelijk speling tussen wat de Minister heeft getekend en wat de Minister zegt. Hoe kan de gewone burger nu begrijpen hoe wetgeving in elkaar steekt. Ondertussen is onze jongeman gewoon de lul.....

Politiek café Karaktûr

Het maandelijkse politieke café waar de SP medeorganisator van is. Zondag 9 januari, 16.00-18.00 uur, café Vulling, Grote Markt.

Algemene Ledenvergadering

De maandelijkse algemene ledenvergadering van de SP in Breda. Woensdag 5 januari, 20.00-22.30 uur, gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord (Wisselaar). Met onder andere verkiezing afdelingsbestuur, vaststellen begroting, jaarplan en jaarverslag. Vergaderstukken op te vragen bij de SP: Stadserf 1, 4811 XS Breda of 076-5294332 of breda@sp.nl.

Nieuwjaarsreceptie

Kom feestelijk het nieuwe jaar inluiden met de SP op onze nieuwjaarsreceptie. Zondag 16 januari, 14.00-16.00 uur, café Het Hijgend Hert, Pasbaan 7 (Centrum).

COLOFON

SK12 (voorheen Slagkracht 12) is het nieuwsblad van de SP afdeling in Breda. De SK12 verschijnt maandelijks en wordt verspreid samen met de Tribune, het landelijke nieuwsblad van de SP.

Redactie, vormgeving en coördinatie door Hans Creemers, Johan Kwisthout, Rinus Filius, Dirk Uyl, Merian Marijnissen, Jac Troost, Nico Elshof en Bas Maes. Tips, reacties, suggesties of zin om mee te helpen?

SK12
Email sk12@spbreda.nl

SP Breda
Adres Stadserf 1
4811 XS Breda
Telefoon 076-5294332
Email info@spbreda.nl
Internet www.spbreda.nl

Rood, Jong in de SP
Telefoon 06-34777337
Email info@roodbreda.nl
Internet www.roodbreda.nl

STELLING

“WAPENHANDEL: WESTEN HEEFT BOTER OP HET HOOFD”

Door Hans Cremers

Afgelopen maand is de Rus Victor Bout uitgeleverd door Thailand aan de VS wegens illegale wapenhandel. Hij leverde, zegt de VS, o.a. aan Al-Quada en de FARC. De Rus zegt onschuldig te zijn. Maar al is hij schuldig, waarom is die wapenhandel dan 'illegaal'?

De VS, Rusland, Frankrijk, Engeland én Nederland leveren op grote schaal wapens aan landen, die ze o.a. tegen de eigen bevolking gebruiken. Bijvoorbeeld Indonesië, de Filipijnen, Israël, Egypte en Turkije. Wapenhandel is sowieso iets wat verboden moet worden. Niet alleen kernbommen

en conventionele wapens voor de grote landen en dan tegen de rest zeggen dat ze dat niet mogen of terrorist zijn. Ten slotte waren wij ook 'terroristen' toen wij in de 80-jarige oorlog vochten tegen onze eigen rechtmatige koning Filips II.

Mail uw reactie naar:
SK12@spbreda.nl

Vul bij onderwerp/subject het woord "stelling" in. U kunt simpelweg "voor" of "tegen" zijn maar u mag natuurlijk ook uw reactie toelichten. Een selectie van de reacties die bij ons binnenkomen, zullen geplaatst worden in onderstaande rubriek. Alvast bedankt!

**Vorige stelling:
Het CDA is een slechte
rentmeester.**



Tegen: 14% | Voor: 86%

REACTIES

SK12 is er ook om te communiceren met de leden. Nieuws wordt niet slechts naar u als lid toe gebracht, ook u als lid wordt gevraagd uw mening te geven. Zo kunt u reageren op bovenstaande stellingen maar ook andere reacties zijn altijd welkom! Stuur uw reactie over de nieuwe SK12, de stelling, actualiteiten, politiek of gewoon alledaagse dingen naar: SK12@spbreda.nl

Vul bij onderwerp/subject het woord "reacties" in. Alvast bedankt!

CDA en Rentmeesterschap

Laten we als voorbeeld een CDA rentmeester als Verhagen onder de loep nemen. Telkens als Verhagen in het openbaar of op TV verschijnt, dan zie je aan z'n expressie en hoor je aan zijn

spreken, dat hij nooit duidelijk is en telkens de indruk wekt dat hij de boel staat te verdraaien. Het probleem met Verhagen is, hij praat recht wat krom is maar het blijft krom en mensen trappen daarin. Ik vind hem een gevaarlijk mens.

Ik walg van het feit, dat deze mens Verhagen en consorten kans hebben gezien om niet alleen zijn partijgenoten maar ook het gehele land te gijzelen en afhankelijk te maken van dictator Wilders. `De regering regeert maar Wilders dicteert` Neerlands democratie is verkwanseld door het CDA en daar gaat het om! Al het overige is bijzaak. Laten we eerst deze kwestie oplossen. Het zou dan ook missie nummer één moeten zijn van de SP maar ook van de PvdA, Groen Links en D66, om dit breed aan de bevolking uit te leggen.

Een land zonder democratie heeft geen toekomst en verliest zijn vrijheid. Het wordt arm van geest en vijandig naar elkaar. Met welk recht kan het CDA met zulke mensen aan het roer nog Rentmeester zijn? Het CDA is failliet.

Met rentmeesterschap bedoelen we: de aarde is niet van ons, we hebben de aarde te leen van God, In de christelijke ethiek wordt het begrip rentmeesterschap gebruikt voor het goed omgaan met ons bezit en met het geschapene.

Het CDA zou er goed aan doen om per onmiddellijke ingang het Gedoog Akkoord met de PVV op te zeggen en terug te keren naar hun Ideologie en hun excuses aan het Nederlandse Volk voor hun misstap met de PVV aan te bieden.

Dhr. Van den Adel

BESTUUR BESTUUR IN ACTIE

Door Michel Spekkers

Nog even en dan is 2010 weer voorbij. 2011 wordt een warm jaar waarin veel op ons afkomt. Wanneer het zittende kabinet in Den Haag en het lokale college in Breda door gaan met het afbraakbeleid wat ze nu voeren, betekent dit voor ons dat er veel werk aan de winkel zal zijn.

De maatschappelijke onrust neemt toe en daarbij de actiebereidheid ook. Het is onze verantwoordelijkheid om de mensen die de dupe gaan worden van deze afbraak te helpen en ondersteunen in de strijd tegen dit onrecht. Zij aan zij staan we daarin sterk.

Dit betekent dat we ook volgend jaar een sterk bestuur nodig hebben, een strijdvaardig bestuur. Naast de afbraak van de coalitie



Provinciehuis te Den Bosch; vanaf maart werkplek van weer veel SP'ers?

die wij met zijn alle moeten voorkomen, hebben we in maart 2011 ook de Provinciale Staten verkiezingen. Dit is een belangrijk moment voor ons. We moeten sterk in de provincie staan om dadelijk ook weer sterk in de

eerste kamer te kunnen staan. Wij allen moeten er voor zorg dragen dat de Bredanaars weten waar we voor staan. We hebben genoeg te doen als afdeling, iedereen is nodig en we kunnen het alleen samen!

FRACTIE FRACTIEWEEKEND

Door Bas Maes

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben we als nieuwe fractie een vliegende start gemaakt. Tal van onderwerpen hebben we al aangepakt en dit rechtse college geeft ons wekelijks weer nieuwe redenen om er fel tegenin te gaan. Al snel leer je wat je politiek gezien aan elkaar hebt maar elkaar echt leren kennen schiet er in de hectiek van alledag vaak vaak bij in.

Mede hierom is er besloten dat we als fractie hard toe waren aan een weekend ertussenuit. Omdat we als SP'ers niet houden van verspilling gebeurde dit op een leuke maar goedkope "soort van jeugdherberg" in Bergen op Zoom.

De zaterdag stond in het teken van ieders achtergrond en persoonlijke



De Bredase SP-fractie: (v.l.n.r.) Patrick van Lunteren, Joyce van der Sanden, Maurice Spapens, Bas Maes en Michel Spekkers.

drijfveren om actief te zijn voor de SP. Het was heel leuk om elkaar ook op het persoonlijke vlak wat beter te leren kennen.

Zondag stond in het teken van vooruitblikken. Waar staan we als fractie en waar willen we naartoe de komende coalitieperiode? Hoe kunnen we het verschil maken en hoe pakken we deze rechtse coalitie zo hard en efficiënt mogelijk aan?

Gelukkig heeft de SP een duidelijke ideologische koers die ons bindt. Daar hoefden we onze kostbare tijd dus niet aan te spenderen. De neuzen staan al dezelfde kant op. Nu is het nog zaak om keihard die kant op te gaan. Dat de fractie nergens zou zijn zonder een sterke afdeling met fanatieke leden was misschien wel één van de belangrijkste inzichten. Kortom: wij zijn er klaar voor, doet u ook mee?